

Donderdag 29 mei t/m en zondag 1 juni 2014
Koorreis naar Triër en Luxemburg

Het begon te kriebelen toen het bestuur kwam met het leuke reisboekje voor onze koorreis naar Triër in Duitsland en Luxemburg. Ze hadden aan alles gedacht: adressen, telefoonnummers, dagindelingen, inpaklijsten. Het boekje liet een zorgvuldig geplande reis zien met een grote variatie aan activiteiten. De leuke foto's beloofden veel moois en het boekje was met veel humor samengesteld. Dat zette meteen de toon voor de reis: wat hebben we veel gelachen!

6 auto's vertrokken donderdagochtend, volgeladen met koorleden en bagage. Rita Som, onze beschermvrouw, ging ook mee, wat leuk! Het was een genot om deze mooie, warme, stijlvolle en intelligente vrouw te leren kennen! Helaas misten we 3 leden tijdens onze reis: Bianca Hermans en Marjolein Rutten zijn te laat begonnen als aspirant-leden van het VEK om nog mee te kunnen gaan. Esther Vullers had al lang een familievakantie gepland voor dat weekend. Maar Susanne Verspagen was zo slim en vroeg aan onze 3 maatjes of ze niet iets van betekenis wilden meegeven als aandenken tijdens de reis. Zo hebben we ze toch een beetje bij ons gehad. Onze mannen hebben we thuis gelaten: dit was een reis met teambuilding als doel.

Het Landhaus Zum Langenstein stond vol in de zon toen we arriveerden rond het middaguur. Een glas prosecco en een "goodie bag" wachtten op ons... nog een teken van aandacht voor detail van het bestuur. Na de lunch, een lekkere soep en een tosti, heeft iedereen haar sleutel gekregen en hebben wij



de koffers naar de kamers gebracht. Daarna: repetitie. Wij zijn uiteindelijk een koor!

Deze repetitie begon met “Lax Vox”-oefeningen, gepresenteerd door onze Nicolle Benders, logopediste. Wij hadden ons al dagen afgevraagd waarom we een fles met een streepje op 6 centimeter moesten meenemen... Nicolle liet ons allen de flessen vullen met lauw water tot 6 centimeter (aha!), wij kregen allen een rubberen slang waarmee we in het water moesten blazen: eerst zonder klank en dan met klank. Wij voelden de ontspanning in onze keel en hoe het blazen de ademhaling stimuleerde. Goede, nuttige oefeningen die we permanent zullen meenemen in de voorbereiding op de repetities en concerten. Dank je wel, Nicolle!

De avond van onze eerste dag hebben we in het hotel gegeten. Persoonlijk had ik forel besteld en ik heb super lekker gegeten! Daarna een bonte avond a la VEK! Louise begon met een toespraak en Visser Chocolate bonbons. Wij hebben een jodelcursus gehad en zijn allen geslaagd, het resultaat klonk meteen geweldig! *He i du li ho i du li di ri di ri hul djo!* Geertje had haar hondje Dunja stiekem mee genomen in haar tas. Het spelletje “hints” kon niet uitblijven. Wij hebben veel gelachen tot middernacht. Ik ben gaan slapen met een glimlach, want vanuit de kamer er naast werd er hard gelachen toen Anja probeerde haar *lederhosen* uit te trekken!

Het was droog weer de volgende ochtend met een lichte bewolking. Na een lekker ontbijt hebben de vrouwen die wilden een heerlijke wandeling gemaakt rondom het stuwmeer van Riveris. Op een bankje met fantastisch uitzicht hebben we



Morgengesang van Simon Wawer gezongen. Ik voel nog het kippenvel.

Het middagprogramma was een verrassing... Onze Susanne Verspagen, communicatie-coach, heeft ons met grote professionaliteit door verschillende teambuildingsoefeningen geleid. De oefeningen hadden als doel ons te laten kijken naar elkaar in een positief licht en in verbondenheid. Wij zijn er diep op in gegaan en menig oog is niet droog gebleven. Susanne, hartelijk dank! Onvergetelijk!

De vrijdagavond was een wijnproeverij bij Weingut von Nell. Wij werden opgehaald door de eigenaar in een leuke ouderwetse touringcar. Deze avond waren velen nog bezig met een oefening van die namiddag. Susanne had ons gevraagd om drie positieve eigenschappen op een kaartje te schrijven. Alle kaarten werden in een zakje gemengd en vervolgens uitgenomen door een ander. Aan de hand van de drie goede eigenschappen moesten we raden om wie het ging, en nog één positieve eigenschap (complimentje) toevoegen. De complimenten vlogen om de oren en er werd veel gelachen!

De zaterdag was voor Triër! Volop zon en een heerlijke temperatuur: perfect voor de stadswandeling onder leiding van onze gids, Heidi. In één van de kerken heb ik voorzichtig verteld dat we een koor waren en dat we wellicht een liedje zouden kunnen zingen. Heidi was eerst niet zo enthousiast, maar heeft toch gevraagd of het mocht. Nadat we *O du stille Zeit* en *Morgengesang* van Simon Wawer in de kerk hadden gezongen was Heidi helemaal verkocht! "Eerste klasse!" zei ze... en we moesten vervolgens in alle kerken een liedje laten horen!

V O C A A L E N S E M B L E K E R K R A D E



De namiddag was “vrij”. Wij zijn spontaan in groepjes gaan lunchen en shoppen.

Om 17 uur hebben we de H. Mis opgeluisterd in de Herz Jesu Kirche waar Broeder Gregor en *die Gemeinde* wijn en nootjes serveerden na de mis. Geen slecht idee!

Daarna heerlijk gegeten in het Italiaans restaurant Fornelli in Triër... en jawel, nog een liedje gezongen! De eigenaar had kippenvel, zei hij.

Na aankomst in het Landhaus ging iedereen moe maar voldaan naar bed.

Zondagochtend: nog eens volop zon! Behalve een beetje mist op de vrijdagochtend hebben we alleen maar zon en heerlijke temperaturen gehad!

Tranen in de ogen van de eigenares, Elke, toen we een afscheidsliedje hebben gezongen.

Met een lunch in de rugzak vertrokken de leden naar Mersch, Luxemburg, waar Bianca, Marjolein en Esther op ons wachtten om mee te zingen tijdens het Concours Européen de Chant Choral. Wij hebben gezongen voor wat we waard waren na drie dagen heerlijk op reis te zijn geweest. De slechte akoestiek van het Mierscher Kulturhaus was geen genot om in te zingen. Desondanks heeft het VEK een eerste Europese Prijs! Twee koren gingen ons voor, één uit België (eerste prijs met lof) en één uit Florida (eerste prijs met onderscheiding.)

V O C A A L E N S E M B L E K E R K R A D E



Na ons optreden voor het concours hebben we Bianca en Marjolein mogen verwelkomen als officiële VEK-leden! Zij hebben de proeftijd doorstaan! Bianca en Marjolein, wij zijn heel blij met jullie! Spontaan hebben de twee dames een rondje aangeboden om hun VEK lidmaatschap te vieren! Dank jullie wel!

Deze reis was in één woord: perfect! Veel zon, heerlijke temperaturen, lekker eten, mooi Landhaus, mooie omgeving, veel variatie in het programma, geen hectiek, veel lachen, ook een beetje gehuild, vele belevingen samen, geen tegenvallers... kortom... een reis om nooit te vergeten!

Bedankt, iedereen!

Louise

(foto's volgen, 10.93cm breed)