

Vrijdag 25 tot maandag 28 september 2009

## **Vocaal Ensemble Kerkrade in Rome**

Voor de voorbereidingen hebben wij leden haast geen moeite hoeven doen. Alles werd tiptop georganiseerd door ons bestuur. Waar wij op moesten letten, wat we mee moesten nemen etc. stond allemaal perfect vermeld in een draaiboek dat Ute en Elice hebben samengesteld.

Op donderdagochtend 25 september 2009 vertrok het voltallige bestuur, de dirigente, onze gids Hein Voncken en de partners al naar Rome om restaurants te reserveren, en gemaakte afspraken voor de concerten te checken. Een dag later kwam de rest van het koor veilig en wel aan op het vliegveld in Rome alwaar de bus reeds klaar stond en na 3 kwartier arriveerden wij in ons hotel waar wij door de voorhoede werden opgewacht. Er werd een drankje gedronken, ieder koorlid kreeg als verrassing van het bestuur een beurs met zakgeld voor het weekend en daarna begon de tocht door de indrukwekkende stad.

Met de metro zijn we naar San Giovanni in Laterano gereden. Hein heeft ons diverse prachtige gebouwen (o.a. Colosseum, Forum Romanum) en kerken (San Clemente) van binnen en van buiten laten zien en wij hebben op onze beurt onze klanken in deze kerken achtergelaten (mits het natuurlijk mocht). Menige kilometer hebben wij te voet afgelegd en omdat wij op deze dag om 4.00 uur in de ochtend met de auto naar vliegveld Charleroi zijn gereden, een vliegreis (2 uurtjes) achter de rug hadden en ook het bestuur al een dag eerder flink op pad was geweest, was iedereen na het bezoek aan een gezellig



restaurant om 22.00 uur doodmoe en waren we blij dat we onze kussens roken.

Op zaterdagochtend 26 september 2009 kregen wij tijdens het ontbijt bezoek van 2 zusters die vroeger in ons huidige hotel hebben gewoond. Zij hebben ons verrast met hun grappen en zang. Iedereen moest die ochtend aanwezig zijn; vreemd dat Esther Schoonbrood en Anja Bladt er niet bij waren.... :-)  
Iedere ochtend kreeg onze dirigente (die lijdt aan ochtendhumeur) een opkikker aangeboden door het bestuur. De ene dag kreeg ze een tube antirimpel crème, de andere dag weer chocolade kikkertjes, en daarna weer cup a soup. Ze werd behoorlijk verwend.

Hein, die Rome op zijn duimpje kent, heeft ons die zaterdag weer talrijke mooie monumenten laten zien. Met de metro zijn we naar Termini gereden voor de start van onze wandeling. De Santa Maria Maggiore, Piazza Barberini, Fontana di Trevi en nog veel meer moois hebben we die ochtend bewonderd. In de loop van de middag splitsten de dames en de heren zich zodat de dames zich fysiek en mentaal konden voorbereiden op het optreden in de Sint Pieter. Na een lekkere pizza of panini broodje op de vuist zijn we teruggegaan naar het hotel, hebben ons verzorgd en ingezongen in het hotel. Nadat de heren ook waren gearriveerd en zich verzorgd hadden, zijn we met zijn allen met de bus naar de Sint Pieter gegaan.

Hein zei bij binnenkomst van de Sint Pieter: "Ik zwijg even 2 minuten."

Onze monden vielen vanzelf open toen we deze immens grote kerk zagen. We waren zeker 2 minuten stil! Heel indrukwekkend! Bij dat prachtige hoofdaltaar mochten wij gaan



zingen. De banken waren allemaal vol en achter de afrastering stonden nog heel veel mensen om de mis bij te wonen. Na afloop van de mis maakten diverse mensen foto's van ons en werden we aangesproken: God zegene jullie prachtige stemmen. Handen werden op onze hoofden gelegd. Ongelooflijk indrukwekkend en wat een belevenis! Na afloop van de dienst zijn we in een gezellig restaurant heerlijk gaan eten. En is deze fantastische dag heel sfeervol afgesloten.

Zondag 27 september 2009 zijn we in de ochtend in onze nieuwe paars/wit gestreepte blouses weer naar Vaticaanstad gereden alwaar wij in de Friezenkerk de *Missa Trinitas* van Kentaro Sato (wereldpremière) uitvoerden. Een knusse kleine kerk met een fantastische akoestiek. *Missa Trinitas* kon wel voor ons koor geschreven zijn. Alle stemgroepen komen in deze mis zo goed tot zijn recht en iedereen voelt precies wat de componist bedoelt. Deze mis werd met zoveel passie door ons allemaal gezongen, met kippenvel en tranen in onze ogen. Het was dus een groot succes deze opluistering in de Friezenkerk.

Nadat we weer (terug op aarde) in ons hotel ons hebben opgeknapt zijn we weer op zoek gegaan naar de historie van Rome. Het Teatro di Marcello, Pallazzo Farnese en Campo di Fiori hebben we bezichtigd. 's Avonds hebben we heerlijk gedineerd in een bijzonder restaurant. Na afloop hebben we nog een wandeling gemaakt tijdens onze laatste avond in Rome.

Maandagochtend 28 september 2009. Tja, de laatste dag. Ontbijten, verzorgen en inpakken. Het vliegtuig vertrekt pas om 21.00 uur dus we hebben nog volop tijd om te genieten van

# V O C A A L E N S E M B L E K E R K R A D E



onze laatste dag. Enkele van de groep wilden graag de koepel van de Sint Pieter bezichtigen en de rest van de groep ging naar Trastevere, op zoek naar gezellige straatjes en zij bezochten een gezellige markt. Rond 13.30 uur troffen wij elkaar weer in een knus restaurant alwaar een uitgebreide lunch werd genuttigd.

En dan is het zover! De koffers zijn afgehaald, de bus stond alweer klaar om ons naar het vliegveld van Rome te brengen. Iedereen was ingecheckt, had een goede plek in het vliegtuig en na 2 uur vliegen kwamen we weer aan in Charleroi. De koffers zijn allemaal terecht en na een laatste woordje van de voorzitter ging iedereen met de auto weer naar huis. Het was voorbij!

Het koorlid wil dan toch even van de gelegenheid gebruik maken om het bestuur, dirigente en Hein Voncken heel hartelijk te bedanken voor deze onvergetelijk mooie en perfect georganiseerde koorreis.